

Nieuwsbrief Ter Meeren

Woonzorgcentrum Ter Meeren

Wolfshaegen 186, 3040 NEERIJSE

info@termeeren.be

016/47 13 51

www.termeeren.be

Een woordje van Eddy

Beste bewoner

Handen veelvuldig wassen, je gezicht in de buurt van neus en mond zo weinig mogelijk aanraken! Niezen en hoesten doen we plichtsbewust in onze elleboogplooï! Wuiven en vriendelijk dag roepen wordt onze standaard. Handjes schudden is passé! Maar vooral 1,5 meter afstand houden van elkaar, blijft de moeilijkste opgave. We zijn van nature uit zo'n sociale plakkers, die graag eens een schouderklopje, duwtje, lekkere knuffel, een warme omhelsing, kusje(s) geven. Dat mag nu echt niet meer.

Wij zijn wel blij en fier dat jullie allemaal de Covid-19 test met glans hebben doorstaan. Prachtige resultaten die ons een hart onder de riem staken. Doch tegelijkertijd zijn we er ons erg van bewust dat we absoluut verder moeten blijven inzetten op onze handhygiëne en het dragen van mondmaskers om jullie deze veiligheid zo optimaal mogelijk te kunnen blijven garanderen.

De opgestartte buitenbezoeken via de tenten en terrassen geven jullie na 6 weken lockdown toch al een perspectief om jullie familie, hetzij nog wel maar maximum 2 per bezoek en per week, in levende lijve te kunnen ontmoeten met een ruime afstand van 4 meter. Bijzondere momenten in bizarre ongekende tijden. Hoe lang we nog op deze manier mekaar gaan ontmoeten en begroeten, weet niemand. Maar plots alle remmen weer losgooien, zou onverstandig zijn. Stapsgewijs zullen we, hopelijk binnen afzienbare tijd, de maatregelen kunnen versoepelen. Dit alles alleen in een veilige omgeving voor jullie en de medewerkers die jullie dagelijks omringen.

In de maatschappij rondom ons is er ondertussen veel veranderd. Vele activiteiten zijn fel teruggeschroefd en of stopgezet. Restaurants en cafés blijven nog een poosje dicht, winkels zullen mogelijk half mei weer openen, indien we hier in België het virus onder controle krijgen. Iedere dag worden we nu met Coronacijfers bestookt in plaats van beurscijfers, die het trouwens ook niet goed doen.

Niettemin blijven wij ons met een grote onderlinge solidariteit inzetten om iedere dag de moeite waard te maken. Dankzij de mooie steunbetuigingen, geschenken en lekkernijen die ons hierbij sterk ondersteunen, vinden de medewerkers iedere dag de nodige energie om dit verhaal met jullie mooi in te kleuren.

We blijven onderling goed zorg dragen voor mekaar en brengen graag dagelijks een portie zon mee in huis!

Eddy Devolder
Campusdirecteur

TER MEEREN 

WOONZORGNET - DIJLELAND



mei
2020

Colofon

Maandelijkse niewsbrief WZC Ter Meeren

Werkten mee aan
dit krantje:

- Eddy Devolder
- Hilde Depuydt
- Katrien Philips
- Ingrid Boogaerts

Wil je reageren op
een artikel of
meewerken aan
de volgende
editie?

Contacteer Hilde
Depuydt via tel
016/47 51 13 of
hilde.depuydt@
termeeren.be

Verantwoordelijke
uitgever:
Eddy Devolder
Wolfshaegen 186
3040 Neerijse

WZC Ter Meeren behoort
tot woonzorgnet-
Dijleland.
Meer info op:
www.woonzorgnet-dijleland.be

WOONZORGNET-DIJLELAND



Deze week werden de medewerkers verwend met allerlei lekkers, hele fijne attenties in deze dagen.

Zo kregen de medewerkers op maandag een stuk taart van Bakkerij De Coster. Dinsdag kregen we lekkere zelfgemaakte maaltijden van traiteur Claessens André.



Ook op dinsdag kregen we "boostboxen" met verse groenten en fruit via Lieve Stappers van de organisatie SAMMAN. Iedere medewerker kreeg zo een doos vitamientjes van Vitadesk.

Zelf schreven we aan de inkom leuke bedankjes aan alle medewerkers. Niemand werd hierbij vergeten. We zijn dan ook heel blij met de warme en veilige inzet van alle medewerkers, wat een geweldige teams!



De woningen werden ook opgefleurd met telkens een mooie orchidee van vrijwilligers Erika en Jean-Pierre. Van medewerker Jean-Pierre, die net op pensioen is, kregen we ook een prachtige bos bloemen.



Bedankt iedereen voor al deze mooie, lekkere, ... maar vooral hartverwarmende attenties!

Afscheid

We willen ons oprecht medeleven betuigen aan de familie en vrienden van

Denise Jorge, w3
Mizzi Thommis, w1
Jozef Fannes, w5

Welkom !

We verwelkomen in ons huis als nieuwe bewoner:

Marthe Gellens op woning 5

MEIMAAND = MARIAMAAND

Beste gelovige,
in deze meimaand kunnen we onze verbondenheid
met elkaar versterken door ons gebed tot Maria,
ons geloof met elkaar te delen in gedachten.

Moeder Maria,
in deze mei-maand bidden wij tot U

Sta ons bij
luister naar wat in ons hart leeft
en schenk ons iets
van uw vertrouwen in God.

Sta ieder bij
die zorg draagt deze dagen.
Laat uw Geloof, uw Hoop, uw Liefde
ons allen inspireren.

Sta hen bij
die ziek zijn,
die door leed getekend zijn
en bid voor allen.

Ik geloof met heel mij hart dat Gij, God
In deze moeilijke tijden zo dicht bij ons zijt,
dat wij U niet kunnen zien.
Onze onmacht heft Gij niet op.
Gij vult ze met nabijheid ...
Sinds uw Zoon op zijn eentje zijn kruis droeg,
hebt Gij gezworen dat dit nooit meer zo zal zijn.
In elk kruis van eenzaamheid,
van afscheid nemen, van onmogelijke vragen,
van verwarring, van slapeloosheid,
van koorts, van dood,
verbergt Gij U tot wij U daarin toelaten.
Gij lost het lijden niet op,
maar uw liefde kan het niet hebben
dat wij daarin zonder U zouden zijn.

Erik Galle

Liefdevolle God
Er gebeuren onverwachte dingen.
Er gebeuren nu dingen
die niemand wil.
Help ons ontdekken hoe, ook in deze dagen,
kleine lichtpuntjes ons de weg wijzen
en ons hart verwarmen

Amen.



Terrasbezoeken

Deze week zijn we begonnen met de "terrasbezoeken", jullie kunnen voorlopig één bezoekje per week ontvangen onder tenten op het terras.

Hiervoor was er een fijne samenwerking met gemeente Huldenberg en Scouts en gidsen Loonbeek, zij hebben ons enorm geholpen om tenten op te stellen, tafels, hekken, Zeer belangrijke logistieke ondersteuning, waarvoor dank!

De bezoeken worden op voorhand aangevraagd en gebeuren op een veilige afstand van vier meter. Een gezellige knuffel, kus of schouderklopje met je familie kan voorlopig, jammer genoeg, niet. Maar hoe fijn om de gelukkige reacties van zowel bewoners als familieleden te zien bij het blije weerzien.

Ook de komende weken gebeurt het bezoek op dezelfde wijze. Hopelijk zit het weer een beetje mee en worden het weer bijzondere momenten!

